



Portavoz Antillano

"K a k i ñ a"

Maandblad voor Antilliaanse studenten en studerenden in Nederland

Redactieraad: S.F. Jonis, Kraayenhofflaan 106, Nijmegen.  
E. Bakhuis, Oudraadtweg 17, Delft.  
P.J. Laclé, Roodborststraat 19, Leiden.  
W. Lourens, Regentesselaan 284, Den Haag.

Jaargang I

november 1962

No. 4

### HAROLD MARTINA IN HET CONCERTGEBOUW

Op vrijdagavond 2 november om 8.15 uur zal het dan voor het eerst zijn dat een jonge Antilliaan, de Curaçaoenaar Harold Martina, in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam zal optreden.

Dit kan beschouwd worden als de kroon op het werk van een kunstenaar, die zich geheel heeft ingezet om niet alleen zichzelf, maar ook zijn land op het gebied van de muziek naam te geven.

In het derde nummer "Kakiña" gaven wij reeds een verslag van de levensloop van de heer Martina. Nu, enkele dagen voor het optreden, willen wij een beroep doen op alle Antilliaanse studenten en studerenden in Nederland om deze kans niet te missen. De toegangsprijs is voor studenten en studerenden gehouden op f 0,75 per persoon. Dat kan dus geen bezwaar zijn om het debuut van Harold Martina in Nederland bij te wonen.

- - - - -

## "MEET THE NETHERLANDS"

Onlangs ontvingen wij de brochure "Meet the Netherlands", die wij onder Uw aandacht willen brengen. In deze brochure is opgenomen een volledige omschrijving van de conferenties, die gehouden worden gedurende verschillende weekeinden.

De organisaties van deze weekeinde-conferenties berust bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (O.K. en W.), bij de Netherlands Universities Foundation For International Co-operation (N.U.F.F.I.C.), en bij de Foreign Student Service (F.S.S.) en heeft ten doel de buitenlandse studenten voor te lichten over Nederland en hen bovendien in contact te brengen met buitenlandse en nederlandse collega's.

Het is in het verleden gebleken, dat de Antilliaanse student weinig belangstelling toonde voor deze conferenties. Bij navrage aangaande dit absentieïsme, is gebleken, dat vaak een van de onoverkomelijke obstakels van financiële aard was, dit ondanks de zware subsidies van de zijde van bovengenoemde organiserende instanties. Ook is gebleken, dat men vaak niet op de hoogte is van dergelijke evenementen.

Maandelijks verschijnt er een F.S.S. bulletin. Het abonnement hierop is kosteloos. U hoeft slechts Uw adres op te sturen naar de F.S.S., Oranje Nassaulaan 5, Amsterdam en U krijgt dan regelmatig het F.S.S. bulletin in Uw postbus bezorgd.

Het inschrijvingsgeld voor elk van de weekeinde-conferenties bedraagt f 2,50. Dit dient steeds 8 dagen voor de weekeinde-conferenties gestort te zijn ten name van F.S.S. te Amsterdam; giro-rekening 582460. Voor eigen rekening komt het reisgeld tot een bedrag van f 5,00. Het gedeelte, dat de f 5,00 te boven gaat wordt vergoed.

Deze conferenties gaan slechts door, indien er naar het oordeel van de organisatoren genoeg belangstelling is.

Indien U zich voor een van de weekeinde-conferenties wilt opgeven, dient U de volgende gegevens aan F.S.S. te verstrekken: naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit, of U al of niet vegetariër bent, universiteit of hogeschool waar U ingeschreven staat, studierichting, adres in Nederland en huisadres.

U kunt desgewenst de brochure "Meet the Netherlands" bij de F.S.S. aanvragen.

Hier volgt een overzicht van het programma. De voordrachten worden in het Engels gehouden.

Thema : Land reclamation and Delta works.  
Sprekers: Ir H.A.M.C. Dibbits, directeur van de Rijkswaterstaat.  
Prof. Ir L.J. Mostertman, Technische Hogeschool Delft.  
Datum : 10 - 11 November 1962.  
Plaats : Hyde Park, Driebergenstraatweg 50, Driebergen.

Thema : Democracy in the western world.  
Sprekers: Prof. dr W.F. de Gaay Fortman, rector magnificus van de Vrije Universiteit, Amsterdam.  
Dhr. H.J. Brinkman, studenten vertegenwoordiger, Amsterdam.  
Ds A.A. Spijkerboer, Schellinkhout (genodigde).  
Datum : 15 - 16 December 1962.  
Plaats : Henri Dunanthuis, Woudenbergsestraatweg 54, Zeist.  
Deze conferentie wordt gehouden in samenwerking met de Nederlandse Christen Studenten Vereniging.



Thema : Africa.  
Sprekers: Prof. dr E. de Vries, rector van de Institute of Social  
Studies, Den Haag.  
Prof. dr B. Siersema, Vrije Universiteit, Amsterdam.  
Datum : 19 - 20 januari 1963.  
Plaats : Eijkmanhuis, Hoofdstraat 221, Driebergen.  
Deze conferentie wordt gehouden in samenwerking met de Studenten-  
vereniging voor Internationale Betrekkingen N.S.W.

Thema : The student's social position.  
Sprekers: Prof. Dr. C.G. Heringa, Midlaren.  
Drs. R. van der Mast, studentendecaan van de Technische  
Hogeschool Delft.  
Datum : 16 - 17 februari 1963.  
Plaats : Henri Dunanthuis, Woudenbergsestraatweg 54, Zeist.

Thema : Holland as an industrial country.  
Sprekers: Dhr. G.L. Verheul, Koninklijke Industrie Beurs, Voorburg.  
Dhr. H.G. Franks, correspondent van World Press, Den Haag.  
Datum : 23 - 24 maart 1963.  
Plaats : De Drakenburg, Hilversum.

Thema : European community.  
Datum : 11 - 12 mei 1963.  
Plaats : Brugge, België.  
Weekeinde-conferentie in samenwerking met het "Europa College".

- - - - -

### De naam NEDERLANDSE ANTILLEN.

Het begint al lang geleden te lijken dat ons land nog een kolonie was. Door bepaalde zaken echter word ik er steeds aan herinnerd dat dit nog niet zo lang geleden het geval was.

De voornaamste oorzaak hiervan is wel de naam die ons land officieel voert: "Nederlandse Antillen".

Het bijvoeglijk naamwoord nederlandse wekt bij mij associaties op met bezit van Nederland.

Men zou wel kunnen stellen dat het slechts dientter onderscheiding van een staatkundig geheel van een geografische verzameling, maar zo een verwarring is ook gemakkelijk te voorkomen door een verbuiging van het woord antillen.

Verder is staatkundige verwarring uitgesloten omdat er geen tweede staat is die ook maar de geringste verwijzing naar Antillen in zijn naam heeft.

Een ander argument voor het behoud van de huidige naam: de historische binding met Nederland. Deze binding kan m.i. best uit andere en prettiger dingen blijken.

Overigens ben ik niet de enige die de huidige naam niet zint. Uit bewuste- of onbewuste tegenzin of gemakshalve spreekt de Antilliaan over "Antilia" of "Antiya" als hij papiaments spreekt en in het nederlands behelpt hij zich met "Antillen".

De Amerikanen klampen zich nog steeds vast aan het antieke "Dutch West Indies" en de Latijns-Amerikanen hanteren het neerlandesas als argument om ons te bewijzen dat wij nog kolonie zouden zijn. De Nederlanders kennen in deze geen probleem; ik kan me dagelijks ergeren aan de term "de West".

Ik geloof stellig dat door aanpassing aan de werkelijkheid door het invoeren van de naam "Antillia", als officieel nederlandse naam, velen bevredigd zullen zijn.

De Antilliaan zal een onbehaaglijk gevoel kwijt zijn.

De denkende Nederlander zal nuchter genoeg blijken door er geen konsekwenties aan te verbinden. (De niet hierover denkende Nederlander is allang van mening dat "die eilandjes maar weggegeven moesten worden").

De Hispano-Amerikaan zal ons iets gemakkelijker voor vol aanzien en misschien zal zelfs de (Noord-)Amerikaan zich aanpassen omdat de nieuwe naam zo kort is.

De Surinaamse regering zal blij zijn dat ook wij het Statuut willen wijzigen (om de naamsverandering door te voeren).

Men zal Nederland niet meer vragen waarom het in de Verenigde Naties geen verantwoording meer aflegt van haar bewind over haar West Indië.

Het zou heel mooi zijn als de nieuwe naam tegelijk met de inwerking treding van de herziene Grondwet binnenkort officieel zal worden.

-----